

MASSER AF JUBEL I TEGNBUEEN

År 2014 er et stort jubilæum for Tegnbuen

Torsten Guhle, Tegnbuens formand giver her en præsentation af Tegnbuen og om det kommende jubilæumsarrangement.



seksualitet, og de har altid været anvendt som et symbol for andre seksualiteter end heteroseksualitet.

Da foreningen startede her i Danmark, var det stort set kun mænd, der kom i foreningen, men med tiden, kom kvinder til. De havde et lokale i Døveforeningen af 1866, men valgte senere at låne et lokale hos LBL, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, da man der kunne være anonym.

I den periode kom der ikke nye medlemmer og flere døde af aids, så i 1995 besluttede man at nedlægge foreningen. Flere af medlemmerne fortsatte med at mødes privat og deltog i forskellige arrangementer i andre Regnbueforeninger i udlandet.

GENÅBNET OG NYT NAVN

I den sidste tid, hvor variationer af seksuelle præferencer er blevet mere accepteret, er flere sprunget ud. At springe ud er et begreb om processen, hvor man erkender sin egen seksualitet og er åben om det. Det medførte til, at der er øget interesse for fælles arrangementer.

I januar 2001 blev Regnbuen genåbnet, men denne gang som en klub. Siden har Regnbuen arrangeret møder, foredrag, fester og arrangementer og har omkring 40 medlemmer i hele landet. Medlemmerne besluttede i

august 2005 at skifte navn til Tegnbuen, som er et ordspil med ordene tegnsprog og regnbuen.

En stadig voksende interesse i løbet af de efterfølgende ti år og en ny generation af unge er kommet til og dermed et behov for ekstra ressourcer. Derfor blev Tegnbuen i maj 2011 genetableret som en forening med en bestyrelse.

ÅR 2014 OG VI KÆMPER STADIG

Tegnbuen er i dag en mangfoldig forening bestående af døve, hørehæmmede, hørende, lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle (LGBT-personer), etniske, kristne m.fl. Det er tegnsprog og seksualitet, der binder dem sammen.

Selvom LGBT-personers levevilkår er blevet bedre og mere accepteret de sidste ti år, kan man stadig opleve en del uvidenhed og fordomme rundt omkring, også i døveverdenen. Tegnbuen vil fortsat sørge for, at alle LGBT-personer med tegnsprog skal styrkes og udbrede mere viden. Og ikke mindst samles til fælles arrangementer.

Tegnbuen ser frem til en spændende tid sammen med alle medlemsforeninger i Danmark og DDL. Lad os alle sammen flage i regnbuens farver for Tegnbuens 30 års jubilæum. Læs mere på tegnbuen.dk.

Første jubel foregik en fredag aften ved det afholdte landsmøde i Nyborg, da Tegnbuen blev enstemmigt godkendt og optaget som en forening i DDL. Det vakte en stor glæde hos Tegnbuens medlemmer og den anden jubel fandt sted den 13. maj sammen med hele Danmarks døveforeninger, da dansk tegnsprog blev anerkendt.

Tredje og den største jubel bliver fejret i august, hvor der bliver fejret Tegnbuens 30 års jubilæum med et fire dages arrangement med foredrag/workshops, socialt samvær og ikke mindst en stor jubilæumsfest i København med gæster fra andre Regnbueforeninger rundt i verden.

Selvom Tegnbuen snart runder de 30 år føles det som om, at mange døve slet ikke kendte til foreningens eksistens. Derfor skulle der skabes mere opmærksomhed og det medførte et samarbejde med DDL. Derigennem kom der hurtigt opmærksomhed på og nysgerrighed rundt omkring i døveverdenen.

REGNBUEEN SÅ DAGENS LYS I 1984

Tegnbuen startede som en forening, Regnbuen i 1984, og navnet Regnbuen var i hele verden et almindeligt navn for foreninger af døve homoseksuelle. Regnbuens farver symboliserer mangfoldigheder, herunder

